



# Förhandlingar, inte krig, är lösningen på krisen i Syrien

Kriget i Syrien drabbar befolkningen oerhört hårt. Lösningen är vapenstillestånd och förhandlingar. Den demokratiska opposition i Syrien och den stora majoriteten syrier vill ha fred. Den 6 januari 2013 la Syriens president Assad fram en konkret fredsplan med vapenstillestånd, nationell dialog och allmänna val för att bilda en ny regering. Förslaget är i linje med FN:s fredsplaner men har blankt avvisats av den USA-ledda alliansen och oppositionen utan argument. I stället påstår man lögnaktigt att den syriska regeringen inte vill ha fred, vilket massmedia i Sverige okritiskt upprepar.

Allmänheten bedras. USA-alliansen tränar, leder och beväpnar fundamentalister som spränger bilbomber, genomför riktade mord och fördriver kristna och andra "otrogna". USA:s "opposition" leds av imamen Moaz al-Khatib som företräder en extrem riktning inom islam (wahhabism) och han kallar shiamuslimer för "avfallingar" och judar för "guds fiender"<sup>1</sup>. Enligt en överenskommelse de gjorde nyligen så skall Syrien bli en "islamisk stat" och utländska bolag få en dominerande roll i ekonomin. Bör Sverige i ett sådant läge understödja krigföringen mot Syrien genom sanktioner och med materiell till fundamentalisterna som Carl Bildt har lovat?

***Inget svenskt stöd till kriget mot Syrien!***

*Kom med i Syriensolidaritet! - [www.syriensolidaritet.se](http://www.syriensolidaritet.se) - [solidaritetsyrien@gmail.com](mailto:solidaritetsyrien@gmail.com)*

<sup>1</sup> [http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/11/14/islamist\\_in\\_chief](http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/11/14/islamist_in_chief)